

Beste mantelzorger,

U heeft zich aangemeld voor deelname aan de Week van de Mantelzorg. Zoals u waarschijnlijk al begrepen hebt uit de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober hebben de verscherpte maatregelen in verband met het coronavirus effect op de Week van de Mantelzorg. Het belangrijkste blijft dat veiligheid voor u en uw naasten voorop staat. We hebben dan ook besloten een aantal activiteiten niet door te laten gaan.

De volgende activiteiten kunnen **wel** doorgaan zoals gepland:

- Trampolinespringen voor jongeren.
- Aanvragen voor een bioscoopbon worden toegekend.
- Ook het bezoek aan Wildlands kan in iets aangepaste vorm gewoon doorgaan.

Mantelzorgers die zich hiervoor hebben aangemeld, ontvangen nog nadere informatie.

De volgende activiteiten gaan **niet** door:

- De opening, glasetzen, handletteren, bloemschikken, creatief met alpacawol, high tea bij Twessers met dichtworkshop, diamond painting, koffieochtend met dichtkunst in de bibliotheek, de workshop, de lezing van Stichting MEE en de kerkdienst.

Had u zich hiervoor aangemeld? U hoeft zich niet af te melden. Zou u alsnog graag Wildlands willen bezoeken? Reageer dan s.v.p. uiterlijk maandag 26 oktober door te e-mailen naar Thea van Oostrum via t.vanoostrum@sednaemmen.nl of te bellen met 06-3654 9375.

Had u zich aangemeld voor één van de activiteiten die wel doorgaan en wilt u zich hiervoor alsnog afmelden in verband met het coronavirus, dan respecteren wij uw besluit. U kunt uw afmelding doorgeven aan Thea van Oostrum via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Persoonlijk woord van wethouder Guido Rink

“Het is ontzettend spijtig dat we de activiteiten van de Week van de Mantelzorg nu moeten annuleren. Ik ben van mening dat jullie juist nu wel wat ontspanning verdienen! Dankzij uw voortdurende inzet maakt u, juist in deze tijd, extra het verschil in het leven van diegene die uw zorg ontvangt. Ik hoop van harte dat u dit allemaal kunt blijven volhouden en dat u vooral gezond blijft! Ik wens u sterkte en gezondheid en hopelijk zien we elkaar snel weer in betere tijden.”

Ode aan de mantelzorger

Tot slot vragen we nog uw aandacht voor de prachtige odes die gemaakt zijn voor u als mantelzorger. Heeft u ze allemaal gezien in de Emmer Courant? Ze zijn geschreven door Justin Westera, Eva en Anne Sophie. Mantelzorg voelt voor u misschien als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Soms moet het hardop gezegd worden dat u fantastisch werk verricht! De odes zijn terug te vinden op de website van Sedna.

[Bekijk de ode van Justin](#)

[Bekijk de ode van Eva](#)

[Bekijk de ode van Anne Sophie](#)



**Gemeente
Emmen**



Contactpunt Mantelzorg

de
Kunst
beweging
Laat je
inspireren



sedna

Onderdeel van Tintengroep

We nodigen u ook graag uit om een eigen ode te schrijven en met ons te delen. De mooiste publiceren we in de Emmer Courant en op de verschillende social media. U kunt uw aanmelding sturen naar info@dekunstbeweging.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,
namens de Werkgroep Week van de Mantelzorg 2020,
Margriet Tapper en Thea van Oostrum